

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΈΦΥΓΑΝ...

- **I. Καζαμίας**
- **X. Λαζαρίδης**, πλαστικός χειρουργός

Μνήμη Δημήτρη Γαρύφαλλου

Στις 20 Αυγούστου 2008 ο ιατρικός κόσμος της Θεσσαλονίκης, η ψυχιατρική κοινότητα και η στρατιωτική οικογένεια συνοδέψαμε τους οικείους του Δημήτρη Γαρύφαλλου στην κηδεία του, στον Ιερό Ναό της Τριάδας Θεοφάνειας στη Θεσσαλονίκη. Τον επικήδειο για τον δάσκαλό του εκφώνησε συγκινημένος ο Ανδρέας Παράσχος, ενώ συνάδελφοι, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, εν ενεργεία και απόστρατοι υγειονομικοί αξιωματικοί αναλογιστήκαμε την προσφορά του εκλιπόντος.

Ο Κωνσταντινουπολίτης Δημήτρης Γαρύφαλλος φοίτησε στον Λόχο Υγειονομικού της Σχολής Ευελπίδων και περάτωσε τις σπουδές



του στην Ιατρική Αθηνών με «Αριστα». Κατά την περίοδο της Κατοχής είχε ενεργό ανάμειξη σε αντιστασιακές ομάδες των Αθηνών. Από το 1950 ανέλαβε τη Νευροψυχιατρική Κλινική του 424 ΓΣΝΕ. Ο νεαρός τότε υπίατρος έδωσε νέα πνοή στην κλινική, συνεχίζοντας το έργο του Ζερβόπουλου. Έλαβε την ειδικότητα Νευρολόγου-Ψυχίατρου, εκ των πρώτων στη Βόρειο Ελλάδα, από το Α.Π.Θ. Η μετεκπαίδευσή του στο San Antonio των ΗΠΑ το 1952 ήταν κάτι το εξαιρετικό για την εποχή. Επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη και στο 424 ήταν επί πολλά έτη μόνος ειδικός σε μία κλινική με 40 ασθενείς, νευρολογικούς και ψυχιατρικούς σε έναν θάλαμο, και τους «ανησύχους» σε ειδικά τροποποιημένο γειτονικό θάλαμο. Ο ίδιος θυμόταν πολλές φορές τον βασικό τότε συμπαραστάτη του, τον νοσοκόμο-θαλαμάρχη Γιώργο Λευμονάκη, ο οποίος χρονογόνεσε στους αισθενείς πρωί και βράδυ από του στόματος κοκτέηλ βρωμιούχων ή οπιούχων. Από την αντιμετώπιση των διεγέρσεων με ηλεκτροσόκ, τις οσφυονωτιαίες παρακεντήσεις στην υποψία μηνιγγίτιδας, την εκτίμηση των νευροχειρουργικών περιστατικών, τη χορήγηση απαλλαγών, μέχρι την καθιερωμένη απογευματινή επίσκεψη προέκυπτε ένας ιδιαίτερα μεγάλος φόρτος εργασίας τον οποίο ο Γαρύφαλλος ποτέ δεν απέφυγε. Ήταν ένας ιατρός με αξιόλογες σπουδές και τεράστιο κλινικό έργο.

Ο Δημήτρης Γαρύφαλλος ανταποκρινόμενος στη «διπολική πρόκληση» του επιστήμονα υγειονομικού αξιωματικού, ανήλθε επάξια και στη στρατιωτική ιεραρχία. Διετέλεσε Διευθυντής Σπουδών στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή και ακολούθως επί μία διετία Διευθυντής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Το τελευταίο διάστημα της 87χρονης βιοτής του ησύχαζε στην οικία του με την αγαπημένη του σύζυγο, καμαρώνοντας τους δύο πανεπιστημιακούς ιατρούς γιους του, τις επίσης εξασκούσες την Ιατρική νύφες του, αλλά και παρακολουθώντας πάντοτε τα τεκταινόμενα στον χώρο της Ιατρικής και του Υγειονομικού Σώματος. Το παράδειγμά του είναι οδοδείκτης στη σύγχρονη ιατρική ζωή της Θεσσαλονίκης, της πόλης που έζησε και αγάπησε ο Δημήτρης Γαρύφαλλος.

Παύλος Νταφούλης
Επίατρος-Ψυχίατρος