

Είμαστε ακόμη εδώ

Δημήτρης Τσάμης

Η κοινωνία γυρίζει απότομα σελίδα. Δυστυχώς όμως δεν γυρίζει προς τα μπρος ούτε προς το καλύτερο. Γυρίζει απότομα προς τα πίσω. Χάνει την ανθρωπιά της και τις αξίες της. Επαναπαυμένοι στις ψευδαισθήσεις δεκαετιών, αποφύγαμε πολλές φορές να δούμε την αλήθεια και τις ολοφάνερες επιπτώσεις των σφαλμάτων. Άλλες πάλι αρκεστήκαμε να ρίχνουμε ευθύνες σε λάθος στόχους.

Τώρα που το μεταπολιτευτικό μοντέλο του πολιτικαντισμού κατέρρευσε παρακολουθούμε μαζί με τα προβλήματα και τη μασκαράτα των ενόχων.

Οι βολεμένοι στο κράτος και στο οικονομικό-πολιτιστικό παρακράτος υποδύονται τους αθώους.

Όσοι καλλιέργησαν τις υπερβολές καταφεύγουν και πάλι σ' αυτές.

Ο νεοφιλελεύθερος σοσιαλισμός αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες του. Επιλέγουν την ισοπέδωση από τη δικαιοσύνη. Καλλιεργούν τον φόβο και αποπροσανατολίζουν για να σωθούν.

Στον ιατρικό κόσμο τα ίδια πάλι.

Οι καλοπερασάκηδες και απόντες καταλογίζουν ευθύνες.

Οι σοβαροί και υπεύθυνοι ξέρουν ότι με πολλή προσπάθεια και επιμονή περνάμε τους τρικυμισμένους κάβους.

Ειδικά στις μέρες αυτές, ο όγκος των προβλημάτων δεν είναι λόγος αδράνειας. Δεν είναι δυνατόν να ζητάμε συγγνώμη από τους θύτες.

Όσοι συστηματικά προσπαθούμε για μεθοδική και αξιοπρεπή παρέμβαση στις εξελίξεις έχουμε επίγνωση των δυσκολιών. Αυτό καθιστά το εγ-

χείρημα πιο συναρπαστικό.

Κάθε μικρή ή μεγάλη επιτυχία, κάθε ανατροπή είναι τονωτική ένεση.

Επιχειρούν και πάλι να καταστήσουν τους γιατρούς αποδιοπομπαίους τράγους. Τα μεγάλα λόγια και η δραματοποίηση δεν αρκούν πλέον.

Μπήκαμε στο στόχαστρο. Είναι άδικο, είναι κρίμα αλλά είναι αλήθεια. Δριμείς κατηγοριοί των ιατρών είναι και κάποιοι συνάδελφοί μας. Επιδιώκοντας εφήμερες εντυπώσεις πρωτοστατούν σε κατηγορίες και λησμονούν ότι οι επιθέσεις εναντίον μας δεν θα κοπάσουν αν υποχωρήσουμε αλλά αντίθετα θα ενταθούν. Γιατί η διοίκηση αναζητά πάντα άλλοθι για τις ζημιές που κάνει. Κάθε συμβιβασμός, οποιοσδήποτε συμβιβασμός είναι αδιανόητος.

Γι' αυτό είμαστε ακόμη εδώ. Αποφασισμένοι. Κυρίως όμως συνεπείς και απαιτητικοί. Συνεπείς σε κοινωνικές, συνδικαλιστικές και πολιτικές αρχές. Η συνέπεια και η ποιότητα αποτελούν ζητούμενο θεμέλιο κάθε συλλογικής προσπάθειας. Οι πιουέτες δεν μας ταιριάζουν. Οι υποσχέσεις δεν μας αρκούν.

Οι κοινωνικές και κλαδικές εξελίξεις απαιτούν μεθοδικότητα, σχεδιασμό και καθαρή ματιά. Χωρίς περιχαράκωσεις, αποκλεισμούς και ιδεολογήματα. Τίποτα πιο εύκολο από τη συνολική καταγγελία, που αποτελεί εντέλει το προκάλυμμα της στασιμότητας.

Μέσα σε κάθε πρόβλημα κρύβεται και η λύση του. Δεν έχουμε ανάγκη από ευρεσιτεχνίες ούτε από χλιοπαιγμένα έργα. Προχωράμε με όρεξη, φρεσκάδα και συστηματική δουλειά.