

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΨΥΓΑΝ...

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΕΤΟΥΣ 2007

1. Βασιλειάδης Ι. Κωνσταντίνος
2. Ζαφειροπούλου Κασσιανή
3. Νίτσας Δημήτριος
4. Σατραζάνης Στυλιανός
5. Μανίκη Ευρυδίκη
6. Φλεμετάκη Νίκη
7. Τσοποζίδης Γεώργιος
8. Παπαγεωργίου Δημήτριος
9. Τεκνετζής Άγγελος

Ένα αντί στον Δάσκαλο!



Πριν από λίγο καιρό έφυγε από κοντά μας ένας δάσκαλος, συνάδελφος και φίλος, ο γαστρεντερολόγος Νικόλαος Νικολαΐδης.

Έφυγε πρόωρα και ξαφνικά, έφυγε πικραμένος, αλλά με την αξιοπρέπεια και τη μαχητικότητα που τον διέκρινε πάντα.

Υπηρέτησε την ιατρική με ζήλο και αξιοπρέπεια. Οι ασθενείς του θα τον θυμούνται για την ανθρωπιά και τη διάθεσή του για προσφορά στον άρρωστο. Οι συνεργάτες και οι συνάδελφοί του θα τον θυμόμαστε για την επιστημονική του επάρκεια, τη φιλικότητα αλλά κυρίως για το αίσθημα δικαίου που τον διέκρινε.

Η απώλεια είναι μεγάλη.

Αντίο Δάσκαλε.

Οι μαθητές και συνεργάτες σου από τη Β'ΠΠ

Επικήδιος Άγγελου Τεκνετζή

Συνάδελφε και φίλε Άγγελε,

Η απροειδοποίητη αναχώρησή σου για την άνω Ιερουσαλήμ μας βρίσκει όλους απροετοίμαστους. Δεν προλαβαίνουμε καν να αναλογιστούμε το μεγάλο κενό που αφήνει η απώλειά σου στην Ιατρική Σχολή, την οποία σήμερα έχω το θλιβερό καθήκον να εκπροσωπώ, και την οποία εσύ υπηρέτησες επί τόσα χρόνια, φτάνοντας επάξια στην ανώτατη βαθμίδα του Καθηγητή. Ο Θεός σε πήρε πρόωρα. Σου χάρισε όμως τον ωραιότερο τρόπο αναχώρησης από τούτο τον κόσμο. Από την αγκαλιά του Ύπνου, στα χέρια του Θανάτου, του αδελφού του.

Οι πρόγονοί μας λέγανε πως οι Θεοί χαρίζουν το θείο αυτό δώρο στους δίκαιους και άξιους. Και είχαν απόλυτο δίκαιο.

Φίλε Άγγελε.

Καλό σου ταξίδι

Νίκος Ντόμπρος