

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ...

- Τσαλίκης Τρύφων
- Δαρδαβέσης Δημήτριος
- Μανωλιάδης Ιωάννης
- Γεωργιάδης Αλέξανδρος
- Μαυρίδης Παναγιώτης
- Καπώλης Ιωάννης
- Κανακούδης Φώτιος
- Γήτας Γρηγόριος
- Πελάγου-Φεσλικίδου Αμαλία

Νεκρολογία Γεώργιος Τρύφωνας

Την 4η Νοεμβρίου 2010 έφυγε από κοντά μας ο σεβαστός μας δάσκαλος Γεώργιος Τρύφωνας σε ηλικία 74 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε από τους πρωτοπόρους της Παιδοχειρουργικής ειδικότητας στην Ελλάδα. Με σπουδαία και πολύχρονη μετεκπαίδευση στη Μ. Βρετανία (Λονδίνο, Γλασκώβη), επανήλθε στην Ελλάδα και εφάρμοσε πρωτοποριακές μεθόδους προς όφελος των μικρών ασθενών.

Από το 1979 ανέλαβε τη Διεύθυνση της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Γ.Ν.Θ., την οποία, από μια μικρή μονάδα 10 κλινών τη μετέτρεψε, με το πείσμα, την εργατικότητα και την επιστημονική γνώση του, στη μεγαλύτερη Κλινική, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Κοντά του μαθήτευσαν, εκπαιδεύτηκαν και ωρίμασαν επιστημονικά δεκάδες παιδοχειρουργών, οι οποίοι διαπρέπουν σε όλα τα μέρη

της Ελλάδας και της Κύπρου. Για όλους τους συνεργάτες του ενδιαφερόταν προσωπικά και ήταν πάντοτε πρόθυμος να προσφέρει παντοiotρόπως τη βοήθειά του (ακόμη και υλική). Ήταν δίκαιος, ανεκτικός και υπομονετικός με τους συνεργάτες του, από τους οποίους κατάφερνε να εκμαιεύσει το μέγιστο της επιστημονικής και ανθρωπιστικής απόδοσής τους. Υπήρξε συγχωρητικός ακόμη και στους συκοφάντες και διώκτες του.

Ήταν πολυγραφότατος και πάντοτε παρακινούσε τους συνεργάτες του στη συγγραφή και ανακοίνωση επιστημονικών πονημάτων. Δημοσίευσε σε ελληνικά και ξένα περιοδικά πάνω από 150 εργασίες, οι δε ανακοινώσεις με το όνομά του ανέρχονται σε πάνω από 300.

Συγκινητική ήταν η εκδήλωση ευγνωμοσύνης από μέρους των γονέων και των νοσηλευόμενων παιδιών στο πρόσωπο του Διευθυντή-πατέρα Γ.

Τρύφωνα. Είχε καταπληκτική ικανότητα προσέγγισης των μικρών ασθενών.

Σ' όλη του τη ζωή πραγματικός «άρχοντας», με όλη τη σημασία της λέξης. Χαιρόταν να προσκαλεί τους συνεργάτες του στο σπίτι του, όπου παρέθετε, μέσα σε γιορταστικό κλίμα, αλησμόνητα γεύματα. Μέρη όπως ο Καραβόμυλος, το Γαλαξείδι, η Πάτρα, το Λεωνίδειο φέρνουν στη μνήμη μας καταπληκτικά συμπόσια, τα οποία με χαρά παρέθετε ο Άνθρωπος Γ. Τρύφωνας.

Ευτύχησε να έχει σύντροφο στη ζωή του μια καταπληκτική σύζυγο, την κ. Ελένη μας, η οποία του συμπαραστεκόταν σ' όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Μαζί ανέθρεψαν δυο υπέροχα παιδιά,

τον Γιάννη και τον Βασίλη, τα οποία, ύστερα από εξαιρετικές σπουδές, διαπρέπουν σήμερα ως επιστήμονες και άνθρωποι στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

Πιστεύουμε ότι η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, όχι μόνο στην Παιδοχειρουργική οικογένεια, αλλά και στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

Καλό σου ταξίδι

Αλησμόνητε Δάσκαλε

Η Παιδοχειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, με Συντονιστή
Διευθυντή τον Σ. Γκαβόπουλο

